

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Je kan steeds jezelf proberen te blijven

“Het mooie en het lelijke, het goede en het minder goede, het juiste en het minder juiste wisselen elkaar af. Doordat ze alle twee bestaan, kan de mens zichzelf leren kennen in de diepte. Je moet niet afhankelijk zijn van die tegenstellingen, maar je moet ze wel leren zien.

Probeer jezelf te blijven ondanks het feit dat het bijvoorbeeld slecht gaat of ondanks het feit dat het goed gaat. Dus dat betekent dat je een zekere rust kan vinden bij en in alle gelegenheden. Het moet kunnen zijn dat je altijd op hetzelfde pad blijft, dat je altijd jezelf kan leren kennen in alle afwisselingen, in alle situaties, in alle tegenstellingen.

Zo moet je durven kijken naar jezelf, dat je dus jezelf vindt de ene keer in die situatie, de andere keer in een andere situatie. Weet dat er altijd afwisselingen zullen zijn.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 5: ‘De mens is groter dan welke tegenstelling ook’) © Mayil.com